

't Brebbelke



VERENIGINGSBLAD

2e Editie jaargang 2008

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	Pagina 1
Van de redactie	Pagina 2
Ik geef de pen door aan	Pagina 3
Vriendjesdag en workshop	Pagina 4 en 5
Aktiviteiten/verjaardagen	Pagina 6
Nostalgie: Onze Dirigent	Pagina 7 en 8
Koninginnendag	Pagina 9
Concert Heerveld /Lenteconcert	Pagina 10 en 11
Wist u dat.....	Pagina 12 en 13

Van de Redactie

Hier het 2^e Brebbelke van 2008. Met deze keer diverse workshops die belicht worden en de concerten. Ook zijn we in de aanloop naar ons 60 jarig bestaansfeest in 2010 een rubriek gestart die Nostalgie heet. Elke editie wordt er een oud artikel, foto of anekdote geplaatst. Zo zal de geschiedenis van onze fanfare in vogelvlucht nog eens de revue passeren. Natuurlijk ook de Pen en nog veel meer

De redactie wenst iedereen veel lees plezier toe en natuurlijk een schitterende zomervakantie.



De Redactie





Ik geef de pen door aan Sinea Korver

Hallo,

Ik ben Sinea Korver en ik ben al 17 jaar jong. Ik heb van onze paukeniste Desiree de pen gekregen, dus zal ik maar iets over mijzelf gaan vertellen. Ik ben op 6 jarige leeftijd begonnen met muzieklessen op blokfluit. Toen ik bij de harmonie Laura ging, ben ik cornet gaan spelen. Deze cornet heb ik gekregen van dirigent Tjeu. Met dit cornetje ben ik ook naar de muziekschool gegaan. Tot en met mijn vierde graad heb ik cornet gespeeld. Toen er een nieuwe dirigent bij de harmonie kwam een hoornist natuurlijk zei hij tegen mij dat ik hoorn moest gaan spelen als ik dat leuk vond. Ik zou best ver komen zo hij. En na wat overleg met mijn ouders ben ik overgestapt naar hoorn (het beste instrument wat je kunt kiezen ;P). Op de muziekschool heb ik les gekregen van hoornist John Herpers. Omdat jullie fanfare op concours ging, werd mijn vader gevraagd om de trombonesectie te komen verstreken (Erik kon het schijnbaar niet alleen aan ;P;P). Ik ben toen met mijn vader meegekomen en ik mocht/moest ook meedoen. En omdat ik vaker naar de kakert kwam, zag ik Erik ook vaker en het gevolg hoef ik denk ik niet verder uit te leggen! Een andere club waar ik bij ben ik Sjpasskapel de Trek-Zek. Vanaf de dag dat ik geboren ben, ben ik al lid van deze kapel. Mijn ouders spelen er allebei in en zoals dat altijd gaat, wordt de dochter ook lid. Elke zaterdag speel ik op mijn cornetje mijn partijtjes met veel enthousiasme mee! En iets waar ik altijd naar uitkijk zijn de optredens van de Trek-Zek. Niet nadenken (ben ik heel goed in!) en gewoon lekker ontspannen spelen. En je kunt wel bedenken dat Erik dus ook de klos was. Het is namelijk zo; als iemand van de Trek-Zek een vriend of vriendin krijgt, is deze automatisch lid van de Trek-Zek (en dat had ik hem niet meteen verteld ;p;p). Nadat ik mijn muziekschool had afgemaakt en mijn diploma gehaald had van het vmbo, ben ik de opleiding van verzorgende IG gaan volgen op Arcus. Hierbij ben ik in dienst van Meander Zorggroep. Ik werk in zorgcentrum De Dormig. En dat vind ik leuk; oude mensen verzorgen, ze de vot wassen, ze voor de gek houden, noem maar op. Mijn roeping!

Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje duidelijk heb kunnen vertellen wie ik ben en wat ik doe en ik geef de pen door aan.....Tom Dammer !

Groetjes -xxx-
Sinea

Vriendjesdag en Workshop

Elk jaar organiseren we diverse activiteiten om nieuwe leden binnen te halen. Op woensdag 26 Maart hadden we een open repetitie in de vorm van een 'vriendjesdag'. De opzet van deze avond is dat al onze jeugdleden hun vriend(innen) mee mogen nemen naar de repetitie om te laten zien in welke vereniging zij zitten.

Deze open repetitie is voor iedereen dus hebben we deze keer ook flyers uit gedeeld op de Basisschool en artikelen geplaatst in de bladen. Het resultaat was groot. Maar liefst 10 kinderen waren aanwezig en luisterden geboeid naar de uitleg van onze dirigent.

Diverse instrumenten werden uitgelicht en diverse vormen van orkesten werden besproken. Ook mochten de kinderen zelf eens proberen nadat onze leerling Femke liet horen wat zij het afgelopen jaar al geleerd had.



Femke speelt een oefening van haar lesboek van buiten



Even zelf eens proberen.

Tijdens en mini concertje mochten alle kinderen tussen het orkest komen zitten. Na afloop kreeg iedereen een glaasje fris en wat lekkers. Deze vriendjesdag was een groot succes daar 2 kinderen na deze avond begonnen zijn aan onze interne muzikopleiding. De workshop van vrijdag 28 Maart op Basisschool Kakertshöfke was ook een groote succes. De kinderen vonden de workshop interessant en door de infodvd over onze eigen fanfare merkten ze op dat we toch wel leuke muziek spelen in de fanfare. Ook zelf op de instrumenten spelen werd gretig gedaan.



(Math legt uit wat een bugel is)



(zelf proberen is ook erg leuk)

Aktiviteitenkalender tot Oktober

6 Juli Afsluiting Zomerseizoen, barbecue

Van 7 Juli tot 17 augustus **grote vakantie**

20 Augustus 1^e repetitie na de vakantie
7 September Concert Dag van de Blaasmuziek Hamboskliniek/kerkrade
14 September Brunchconcert in de Kakert
21 September Autowasdag
4/5 Oktober Landgraaf Musiceert Concertweekend
17t/m 19 Oktober Jeugdkamp in Braggelen(Kreis Aachen)

Verjaardagskalender



JUNI

20 Math Somers
24 Geordy van Bussel

JULI

6 Ralph Borghans
9 Thimo Franssen
12 Lynn van Bussel

AUGUSTUS

2 Tiny Baumler
18 Janno Franssen

SEPTEMBER

6 Peter Frings
11 Gertie van Bussel
14 Tom Dammer
21 Erik Stevens
23 Alex Baumler



NOSTALGIE:

Aangezien onze dirigent 20 juni 50 jaar is geworden, leek het ons gepast om deze rubriek aan hem te wijden. De leeftijd van een halve eeuw bereiken is een mijlpaal maar ook 22 jaar dirigent zijn bij onze fanfare is een grote prestatie. Dan maak je zelf al deel uit van de geschiedenis van de vereniging.

Dus nu een terugblik naar 1986. Het jaar dat onze dirigent bij onze vereniging begon.



Zo zag Math er in 1986 uit.

Het eerste artikel dat over onze dirigent geschreven werd, toen hij destijds begon aan de lange reis bij onze vereniging, stond in het teken van de toenmalige Drumfanfare naar een muzikaal hoger niveau brengen.

Destijds kon hij nooit vermoeden dat 12 jaar later een zwaardere uitdaging op zijn schouders zou komen te liggen.

Vanaf 1998 moest hij niet alleen het orkest muzikaal naar hogere sferen brengen maar er ook nog eens een echte fanfare van maken. Met zijn grote inzet en zijn 10-jaren plan is dit zeker gelukt. Nu in 2008, zoveel jaren nadat hij bij ons als “broekie” begon, kan hij met trots terug kijken op zijn fanfare, want dat is de vereniging toch wel geworden, want 90% van alle leden die er nu in het orkest zitten heeft hij zelf opgeleid tot muzikant. De conclusie is dan ook terecht dat de fanfare zoals deze nu is, door hem zo gemaakt is.

Maar nu het artikel uit september editie 1986 (uit Het Ens-u-weetje)

Lees wat onze dirigent in die tijd te zeggen had over zijn taak bij onze vereniging. Het artikel zou ook nu van toepassing kunnen zijn. Zijn opvattingen zijn door de jaren heen niet veel veranderd.

10 september 1986

**MATH SOMERS
DIRIGENT VAN DRUMFANFARE
ST. BARBARA**

Math Somers 28 jaren oud, is de nieuwe dirigent van de Kakertse drumfanfare St. Barbara. De nieuwe dirigent pakt de zaken bij de succesvolle drumfanfare fors aan. Kort gezegd: er waait nu een frisse wind door de St. Barbara gelederen. De dirigent: "Ik zie het bij St. Barbara helemaal zitten. Hier wordt ontzettend goed en ambitieus gerepeteerd. Bovendien is de opkomst honderd procent". Dirigent Somers roemt het hardwerkend St. Barbara bestuur in alle toonaarden. Trouwens de lof is wederkerig. Voorzitter Jo Prevo: "Toen de heer Somers met ons in zee wilde gaan, zijn wij van vreugde een gat in de lucht gesprongen". St. Barbara is maar wat blij met de komst van Math Somers, die de drumfanfare naar toekomstige successen moet leiden. In eerste instan-

tie was St. Barbara een fluit- en tamboercorps en was qua prestatie ingedeeld in de hoogste klasse t.w. de ere-divisie. Thans is men een drumfanfare en dat betekent dat St. Barbara nu in de 3e divisie van start moet gaan. Dirigent Somers: "We moeten gewoon hogerop, trouwens dat is een van de hoofddoelen die ik mij hier bij St. Barbara heb gesteld". De heer Somers beoogt dan ook binnen afzienbare tijd met zijn drumfanfare op concours te gaan. Math Somers die bij fanfare Eendracht te Nieuwenhagerheide 2e dirigent was, slaagde in 1981 voor het diploma 2e dirigent. Nadien volgde hij een schriftelijke 3 jaren durende dirigentencursus die in 1984 succesvol werd afgesloten. Tijdens het in 1985 gehouden WMC doorliep Math Somers met succes 10 dagen praktijk. Hij zat toen als enigste amateur-dirigent tussen een aantal beroepsdirigenten. Math Somers sloot de cursus met volledig succes af. Behalve dirigent van drumfanfare St. Barbara is hij ook dirigent van de Heerlense fanfare St. Jozef. De heer Somers: "Je moet blijven studeren, ik wil gewoon hogerop". Drumfanfare St. Barbara prijst zich in ieder geval met het aantrekken van de kundige man erg gelukkig. Succes !!



Math anno 2008.

Koninginnendag Woensdag 30 April 2008.

Nadat enkele verenigingen weer eens verstek hadden laten gaan, vond het Oranjecomité de weg naar onze fanfare met het dringende verzoek om op Koninginnendag s'morgens in het Gemeentehuis van Landgraaf de viering voor de gedecoreerden muzikaal op te luisteren.

Tegen een kleine financiële vergoeding hebben we ja gezegd hoewel ook wij 9 afmeldingen hadden door de Meivakantie.

De bedoeling was dat we samen met 2 andere verenigingen het programma zouden vullen echter wat bleek. De 2 anderen zijn niet of pas na de viering gekomen met als gevolg dat we even het hele programma moesten opvullen.

Geen probleem. Daar we geen uitgebreid slagwerk mee hadden (was ook niet nodig voor wat we eigenlijk moesten doen, het Wilhelmus, het Limburgs Volkslied en een mars) was ons programma wel beperkt tot enkele marsen maar de organisatie, Burgermeester Janssen en de mensen in de zaal waren dik tevreden en dankten ons van harte dat wij er wel waren.

Ook onze 2 jonge slagwerkers, Desirée en Roel, die met hun 10 jaar even alles alleen moesten doen, oogsten veel bewondering bij de mensen.

Dit alles werd uitgezonden op Omroep Landgraaf dus ook nog eens extra publiciteit voor onze fanfare.



(In het gemeentehuis worden de gedecoreerden gehuldigd)

Concert bij Zorgcentrum Heerveld

Zondag 4 Mei gaven we ons jaarlijks concert bij de bejaarden in Zorgcentrum Heerveld. Elk jaar is dit weer een feest zo ook nu. Mooi weer, gezellige mensen en leuke muziek. Ook het actief meedoen en de dirigenten wedstrijd was er weer bij. De creatie van Linda als een schotse muzikant viel erg goed in de smaak en bezorgde menige bewoner de slappe lach.



1^e Lenteconcert was een groot succes

18 Mei was het dan eindelijk zo ver. Ons 1e Lenteconcert stond voor de deur. Veel publiciteit gemaakt in de weekbladen, internet, kabel krant, Limburgs Dagblad en Radio Parkstad. Daar had ik (Carin) woensdag 14 Mei een live interview om 20.00 uur en mocht daar uitgebreid vertellen over ons concertmiddag.

Deze publiciteit zorgde ervoor dat de Harmoniezaal op het Sunplein in Nieuwenhagen bomvol was.

De mensen hebben die middag genoten van Harmonie St. Joseph Nederweert die met maar liefst 93 muzikanten een leuk programma brachten. Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide en wij zelf hadden een erg gevarieerd programma dat in de smaak viel bij het publiek. Vooral de finale, de 2 fanfares met 2 pipers van de Coriovallum Pipeband was een klapper zoals je zelf kunt zien op het filmpje. Kijk ook gerust op onze site voor alle foto's en filmpjes, www.barbara-ga.nl

Het bestuur wil alle vrijwilligers en sponsors bedanken voor hun inzet, waardoor deze dag zo perfect is verlopen.



 Volgend jaar op 29 Maart zal zeker een 2e Lenteconcert plaats vinden. Met waarschijnlijk Brass Band Limburg. (de onderhandelingen zijn al in volle gang)



Enkele van onze hard werkende vrijwilligers achter de bar

Streetparade in Waubach

Met pijn in ons hart hebben we de Streetparade aan onze neus voorbij moeten laten gaan. 🙄

We waren al wat zwak gespannen doordat enkele leden vorig jaar al hadden aangegeven 24 Mei een bruiloft te hebben. De datum van de Streetparade was eerst toen we ons hadden aangemeld, 31 mei maar werd door het Pinkpop gebeuren verschoven naar 24 mei.

Maar 2 uur voor het optreden moesten nog enkele leden door rotte privé omstandigheden en werk jammer genoeg verstek laten gaan. Hierdoor werd het muzikaal niet meer verantwoord om te gaan. We hadden maar liefst 10 afmeldingen en nog maar 22 leden over.

Van die 22 leden waren 4 slagwerkers en 7 muzikanten die muzikaal nog niet zo ver zijn om de gehele optocht volledig mee te musiceren, wat betekent dat je nog maar 11 leden hebt die muzikaal 100% alles mee spelen en dat is niet te doen.

Voor het eerst in 10 jaar moesten we noodgedwongen 1 uur voor het optreden afzeggen. Het Bestuur hoopt dat dit nooit meer hoeft te gebeuren en omdat wij normaal dat ook niet doen, was de organisatie ook niet kwaad. Hun reactie: "Als jullie niet komen dan is er ook echt wat" was een kleine troost.

Wist u dat.....

- We tijdens het afleveren van bijna 4000 paaseieren winterse sferen hadden.
- 10 van onze jeugdige muzikanten mee hebben gedaan aan de jeugdplayinn.
- Roel daar een grote blaas aan heeft over gehouden.
- we Maunela Kemp veel plezier toewensen in onze vereniging
- dat haar plezier tijdens de repetities duidelijk hoorbaar is
- de vriendjesdag en de workshops op Basisschool Kakertshöfke maar liefst 4 nieuwe leerlingen heeft opgeleverd.
- Erik zondag 6 April mee heeft gedaan op het Chris Goosens solistenconcours in Ohe en Laak
- Hij daar 89 punten bij elkaar heeft gespeeld, ondanks dat de pianiste zijn tempo tijdens de solo niet kon volgen !!!
- Hij door zijn optreden uitgenodigd werd om deel te nemen aan de Finale Jonge Solisten van de LBM op zondag 29 juni in Maastricht.
- Hij daar ook een goede prestatie neerzetten van maar liefst 88 punten
- We ook Bert en Marco Kesselaer veel muzikaal plezier in ons midden wensen.
- Koninginnendag op het Gemeentehuis een beetje chaotisch was.
- We daar wel veel goodwill hebben gekweekt bij de organisatie, de burgermeester en het publiek.
- Onze fanfare een nieuwe kreet heeft
- Dit “Fanfare St.Barbara de laatste hoop” is.
- We deze naam gekregen hebben toen we de Juffrouw van de Zonnewijzer blij maakten met de mededeling dat een ensembles de Communiemis muzikaal zou komen opluisteren
- Pascal jr tijdens het Lenteconcert de vriendschapsbanden met de vrouwelijke leden van Harmonie St.Joseph Nederweert wel erg graag wilde aanhalen.
- Onze vrijwilligers allemaal keihard hebben gewerkt zowel voor als achter de schermen.
- er een dvd is gemaakt van de workshop die Dhr Speetjens bij ons heeft gegeven
- daar zeer goede tips op staan voor elke muzikant
- tijdens de communie van Basisschool de Wissel we bijna een uur te vroeg daar waren, omdat men ons niet had gemeld dat de mis verplaats was naar een later tijdstip.
- Dit voorkomen is door de oplettenheid van Familie Theeuwen
- We Pascal en Sanne van harte feliciteren met het behalen van hun Diploma.
- Leerling slagwerker Thimo Franssen zijn A Diploma Interne opleiding heeft behaald met een 10 voor theorie en een 7 voor praktijk.

- **Kai Lück zijn hafa B Dilpoma met mooie punten heeft behaald.**
- **Onze dirigent bij het Limburgs Symfonie Orkest als gast dirigent heeft mogen aantreden**
- **Dit alles op tv is uitgezonden in het wensprogramma Joviaal van TVLimburg**
- **Als je de uitzending gemist hebt , deze online te zien is op www.tvl.nl**
- **onze dirigent Abraham gezien heeft en dat absoluut niet leuk vindt.**
- **Allemaal toe zijn aan een verdiende zomervakantie.**