

•t Brebbelke



VERENIGINGSBLAD

2e Editie jaargang 2009

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	Pagina 1
Van de redactie	Pagina 2
Ik geef de pen door aan	Pagina 3
Aktiviteiten/verjaardagen	Pagina 4
Carnaval bij onze fanfare	Pagina 5 en 6
In Memoriam:Hans Bloem	Pagina 7 en 8
Nostalgie	Pagina 9
Workshops aan de Basisschool	Pagina 10
Somers-zomerconcert	Pagina 11
Wist u dat....	Pagina 12 en 13

Van de Redactie

Hier het 2^e Brebbelke van 2009. Door de tragische dood van onze beheerder Hans Bloem, kwam de uitgave van deze editie wat in het gedrang waardoor het langer heeft geduurd voordat deze editie klaar was. Des al niet te min willen we aandacht geven aan de optredens die in het begin van 2009 langs zijn gekomen zoals de carnaval.

Ons jubileumjaar 2010 komt al langzaam in zicht dus ook nu weer in de rubriek Nostalgie een terugblik in de geschiedenis van de vereniging.

De rubriek In Memoriam staat natuurlijk in het teken van onze beheerder en steunend lid Hans Bloem.

We wensen iedereen veel lees plezier toe en voor de zomervakantie gunnen we jullie rust, mooie zomer dagen en veel muziek toe (voor diegene die naar het WMC gaan).





Ik geef de pen door aan Bjorn Brull

Hallo allemaal,

Allereerst wil ik Pascal Jr. heel hartelijk bedanken voor de pen. (Sarcasme)

Ik ben dus Bjorn en ik ben 18 jaar oud met 6½ jaar ervaring.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als “Finance Operations Medior” bij de DocMorris Group in Heerlen, welke actief is in de apothekenfranchise/geneesmiddelen.
(Ik zal maar niet vertellen wat ik daar doe, want dan vallen jullie in slaap...)

Rond mijn 11^e ben ik mijn muzikale carrière begonnen bij de drumband van het Eikske, waarna ik doorgestroomd ben naar het slagwerk bij het orkest.
Na een aantal jaar kwam Math voor het orkest te staan en ben ik begonnen met af en toe uit te helpen bij de Barbara, wat uiteindelijk heeft geleid tot een ‘vol’ lidmaatschap. Hier was het zo gezellig dat het lidmaatschap bij het Eikske beëindigd werd. ☺

Ik vind het nog steeds super bij de Barbara; de sfeer, omgang, etc. die wij onder elkaar hebben vind je nergens!!!!

Zoals jullie misschien al weten is het de bedoeling dat ik Tambour-Maître ga worden, maar dan wil ik wel eerst de officiële cursus gaan doen.

Verder ben ik nog voorzitter van de jeugdcommissie.

Na de zomervakantie ga ik dan ook nog beginnen bij St.Joseph Heerlerheide.
(Hetzelfde effect als bij de Barbara; één keer uithelpen = lidmaatschap)



Daarnaast ben ik nog mede-oprichter en marsj-kommandant van Sjpaskapel Mit De Moel D'r Aa! (MDMDA)
Deze kapel bestaat sinds 11-11-2008 en bestaat verder uit Erik (Muzikaal-leider), Sinea, Tom, Alex, Dominique en iedereen die we zo gek krijgen om mee te gaan.
(Dus als je zin hebt; 11-11-09: Kölle!!!!)
<http://mdmda.hyves.nl> ← Allemaal aanmelden!!!

Met de MDMDA-groep gaan we ook graag op stap om ons ene (of 2) te drinken, iets wat vaker resulteert in lachwekkende situaties. (Tom Dammer!!)

Buiten het musiceren ga ik graag een sjtundje mountainbiken, zit ik bij dartclub DC Promillage, ga ik bands kijken (van blues tot metal) en ben ik zo nu en dan actief als geluids- en lichtman.

Voor veel meer hobby's vind ik de tijd niet, maar dat ligt aan mijn werkgever....

Dan geef ik nu graag de pen door aan..... JANNO

MDMDA! & Adieje Wa!

Aktiviteitenkalender tot en met Oktober

- 2 September 1^e repetitie na de zomervakantie
20 September Autowasdag jeugdleden op parkeerplaats Berbke
27 September Buurtbrunch BOS project
10 Oktober Concert tijdens Landgraaf Musicceert Concertweekend in Abdissenbosch
18 Oktober Herfstconcert op uitnodiging van Harmonie St.Joseph Nederweert.



Verjaardagskalender

APRIL

- 15 Koen Theeuwen
17 Cobi Nijhof
23 Funs Franssen(Erelid)
27 Sanne Theeuwen



MEI

- 9 Harrie Theeuwen
14 Roel Bäumlner
21 Marian Housen
30 Carin Somers-Bloem

JUNI

- 7 Manuela Delhaes
20 Math Somers
24 Geordy van Bussel

JULI

- 9 Thimo Franssen
12 Lynn van Bussel 4

Carnavalsseizoen

Ons 1e optreden in het nieuwe jaar was op zondag 15 Februari 2009. Voor de 3e keer begeleiden we de Parkstadböck muzikaal naar de kerk en na de mis terug naar hun lokaal. Deze keer met hun prins als stadsprins Maurice II. We hadden heel veel geluk met het weer. Droog met een beetje zon maar wel met een koude wind. De optocht was daarom kort maar krachtig waarbij wij redelijk goed gespannen waren met 25 muzikanten en 1 leerling. Femke liep met de carnavalsvlag voorop en 2 leden van de Parkstadböck schoten op een gegeven moment tijdens de rondgang met 2 knalconfetti staven af. De voorste rij muzikanten schrokken hevig en meteen was alles even bedolven met blauw/witte confetti slierten. We hebben goed gespeeld waarbij de Landgraafse carnavalschlager van 2009, gearrangeerd door onze eigen Erik, zijn debuut kreeg. Deze "Ing kier in 't joar" klonk erg leuk.

Tijdens de kinderoptocht van Landgraaf deden enkele muzikanten mee. Op speciaal verzoek van c.v. de Parkstadböck en stadsprins Maurice II hebben we voor het eerst mee gedaan aan de kindercarnavalsoptocht in Landgraaf als "hofkapel" van de stadsprins. 18 vrijwilligers van de fanfare konden onder redelijk warm en droog weer beginnen aan de optocht. Omdat Bjorn in Keulen geblesseerd is geraakt aan zijn knie, heeft Erik een vervanger op de grote trom meegenomen. Dat verliep prima en ook Desirée die even helemaal alleen op kleine trom de groep erdoor heen heeft getrokken, een compliment.



De carnavalsfeestavond in ons verenigingslokaal 't Berbke was super gezellig. Dit kwam door het schitterend optreden van Sjpasskapel de Trek-Zek, de aanwezigheid van onze Stadsprins Maurice II en zijn gevolg c.v. de Parkstadböck en onze vrienden van c.v. Bacchus. Onze voorzitter ontving een orde uit handen van de stadsprins. Prins Roger I van c.v. Bacchus viel dezelfde eer toe. En hij gaf op zijn beurt weer een orde aan de Stadsprins. We kunnen terugkijken op geweldige avond. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen, van harte bedankt.



Stadsprins Maurice II met zijn gevolg in berbke.

Dinsdag was de grote carnavalsoptocht van Landgraaf. Met startnummer 10 lekker vooraan in de optocht. Ian van Bussel was die dag jarig en werd 15 jaar. Hij kreeg ter plekke een verjaardagsserenade van onze muzikanten. De optocht verliep lekker en dit jaar hadden we de bus van Keeman-design Heerlerheide te leen zodat we voor een natje en droogje konden zorgen.

De Carnavalsljager van Landgraaf 2009 zat in ons repertoire naar arrangement van onze eigen Erik Stevens. Die hebben we dan ook vaak gespeeld in de optocht. We hebben net als andere jaren, heel veel gemusiceerd. Daar staan we om bekend. Het is leuk te zien dat zoveel mensen foto's maken en die op internet zetten zoals op www.ambraas.nl en www.carnavalsfotograaf.nl als ook Wiel Frenken en de site van Limburgs Dagblad. Heb er leuke foto's gevonden van onze fanfare. Het zit er al weer op. We kunnen terugkijken op een geslaagd carnavals gebeuren. Ook de kindermiddag was leuk al was de opkomst van 19 kinderen wat mager. Dat mocht de pret echter niet drukken. Het was reuze gezellig.

In Memoriam: Hans Bloem



Toen ik begin Januari een stukje schreef voor de rubriek “In Memoriam” over ons Erelid Dhr. Stienen voor in ons verenigingsblad, had ik niet kunnen dromen dat ik voor de volgende editie over mijn eigen vader zou moeten gaan schrijven. Hij was toen nog niet eens ziek, dat begon pas eind Januari. Wat eerst nog voor een griepje werd gehouden dat niet echt over wilde gaan, veranderde al snel van mogelijk longkanker tot in een ernstige zeldzame longziekte, de ziekte van Wegener, die mijn vader na amper 6 weken al fataal werd.

Dinsdag 24 Maart stierf Hans in het bij zijn van zijn vrouw en 3 dochters. Een gebeurtenis die niet alleen een grote impact op de familie heeft maar ook op de leden van de fanfare. Niet alleen was hij vader, opa, schoonvader, schoonbroer en oom van heel veel leden, ook was hij al 10 jaar de beheerder van ons verenigingslokaal. Door zijn tomeloze inzet (samen met zijn vrouw Olga) werd het gebouw weer winstgevend. Menige feestavond heeft hij achter de bar de touwtjes strak in handen gehad. Dat maakte hem, zoals een van jullie zei, de “godfather” van de fanfare. Met hart en ziel stond hij enkele dagen per week achter de bar en hoewel hij de laatste tijd wel eens aan gaf dat de vereniging langzaam aan eens moest kijken voor een vervanger, was het niet zijn bedoeling om direct te stoppen. Hij zei wel altijd dat als het nieuwe gebouw er kwam dat hij dan zou stoppen. Hij was te veel verbonden met de fanfare en het gebouw. Zelfs toen duidelijk werd dat hij niet meer terug kon komen door zijn ziekte, was hij in zijn hoofd nog altijd beheerder. Tot het laatst bezorgd of wij wel alles goed deden en wegwijs werden met de aansluitingen van de tap, de verwarmingsketel etc. Hij kwam dan ook de vrijdag voor de carnaval voor het laatst in het Berbke om mij alles te leren om daarna met pijn in zijn hart, het beheerderschap te moeten los laten.

Hans was altijd zeer trots op zijn 3 kinderen en 4 kleinkinderen die allen 2 van zijn grootste hobby's uitoefenen. Hij heeft zelf 35 jaar actief gevoetbald bij de Kakertse Boys en deze passie kon hij uitgebreid delen met kleinzoon Frank. Hij stond menige wedstrijden van zijn kleinzoon langs de kant om hem aan te moedigen of ze bekeken samen op tv de wedstrijden van het Nederlands Elftal tijdens het EK of WK. Zijn 2^e hobby was muziek. In zijn jonge jaren was hij lid van de mondharmonica club in de Kakert en bereikte met hen de hoogste divisie. Met deze muzikale achtergrond kon hij zichtbaar genieten van onze optredens, ja zelfs van onze repetities.

Vaak gebeurde het dat hij tijdens de repetitie, zittend aan de tafel en diep verzonken in een puzzelboekje, hardop mee floot met de muziekwerken waar wij aan repeteerden.

Hij heeft de beginfase van onze fanfare meegemaakt. De moeilijke tijden die we in het begin zeker hebben gehad maar ook de successen die spoedig volgden. Wat was hij trots op onze nominatie voor de Cultuurprijs of onze prestaties op het concours van 2006 en de daarbij behorende uitnodiging op het Gemeentehuis of op zijn kleinkinderen Erik en Francis, die beiden de Wisselbeker wonnen van Landgraaf Musiceert Solistenconcours. Hij genoot van onze concerten en zijn gezicht glunderde als hij zijn kleinkind Desirée swingend achter de pauken zag staan. Hij was een ruwe bolster met een blanke pit, die altijd klaarstond voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en de fanfare.

Ik weet zeker dat niet alleen wij als familie hem ontzettend gaan missen maar ook onze leden en de mensen van de bridgeclub, die hij elke dinsdagmiddag goed verzorgde met een drankje en wat gezelligheid. Hij zal zeker verder leven in onze harten en zoals een van zijn kleinkinderen tijdens de begrafenisdienst schreef: “Je hebt gevochten voor je leven, maar het is nu genoeg, rust maar lekker uit en bekijk ons van bovenaf met een trotse lach, dan kijken wij terug naar boven met een trotse traan.”

Je dochter Carin Somers



Voorjaarsconcert bij Fanfare Abdissenbosch

Zondag 26 april hadden we eindelijk weer eens een concert en tjonge wat waren we gebrand om te spelen. We hebben super gemusiceerd. De intro van onze speaker met muzikale ondersteuning van het werk Rythm Forever was geweldig, Ross Roy was gewoon weg super en ja wat moet je zeggen over onze twee solisten tijdens het Pie Jesu, Peter op bugel en Erik op trombone, het was gewoon weg fenomenaal. Dat bewijzen de filmpjes op you tube wel.

Na afloop ontvingen we lovende kritieken van collega muzikanten van Abdissenbosch en Elisabeth Groenstraat en uit het publiek. Ook wethouder Leunessen was onder de indruk dat wij in een paar maanden weer een compleet nieuw programma ten gehore hebben gebracht.

Dit was het beste concert van ons tot nu toe



NOSTALGIE

Onze fanfare viert in 2010 haar 60 jarig bestaansfeest en in de aanloop naar dit heugelijk feit kijken we in elke editie van het Brebbelke terug naar ons verleden. Deze keer een terugblik naar 1992 toen onze vereniging als Showband van zich liet horen tijdens het 10 jarig bestaansfeest van Gemeente Landgraaf op het SUNplein in Nieuwenhagen.

De Barbara werd in het Limburgs Dagblad afgerukt met een aparte foto:



Enkelen van ons waren toen al lid van de vereniging en zijn nog net te zien op de foto.

- 1 Linda Bloem
- 2 Tiny Housen
- 3 Carin Somers
- 4 Jo Frings

De jaarlijkse Workshops op Basisschool Kakertshöfke

Op vrijdag 29 Mei en 12 juni gaf onze fanfare in totaal 4 workshops aan de leerlingen van Basisschool Kakertshöfke. Deze keer hadden we de school uitgenodigd naar ons verenigingslokaal t'Berbke te komen.

De groepen 5/6 en 7/8 kregen daar ieder 2 workshops met informatie over muziek in het algemeen en de fanfare in het bijzonder.

Vooraf de 2e workshop van 12 juni viel bij de kinderen goed in de smaak. Nadat onze dirigent kort de vorige workshop herhaalde, werd er verder gegaan en ging hij dieper in op de fanfare. Eerst kregen ze uitleg over wat een dirigent doet en zagen ze verschillende soorten dirigeerstokken.

Daarna werd er een kleine voorproef gegeven van een repetitie. Desirée, Bjorn, Linda, Pascal, Tamara, Joline en Carin ondersteunde dit met hun instrumenten. Daarna mochten de kinderen zelf eens dirigeren en dat veroorzaakte vaak

hilarische situaties. 🤪 🤔 🤪

Als afsluiter werd onze eigen barbara-dvd getoond met de beamer.

Net als vorig jaar heeft deze workshops nieuwe leden opgeleverd.



Na uitleg van de dirigent, mocht men zelf eens dirigeren.....

Het 6^e Somers-zomerconcert in Streeperkruis

Ons jaarlijks Somers-zomerconcert vond deze keer plaats met Koninklijke Fanfare St.Jospeh Heerlerheide en werd wederom gehouden in de mooie ambiance van zalencentrum Het Streeperkruis.

Hoewel er op die zondag 21 juni in Landgraaf op maar liefst 6 plaatsen wat te doen was voor de mensen, waren wij zeer verheugd dat toch genoeg mensen de weg naar ons concert hadden gevonden. Vooral was het positief dat er zelfs mensen aanwezig waren die geen binding met beide fanfares hadden en gewoon voor hun plezier kwamen. De middag was erg gezellig, er werd gedanst, er werd een serenade gegeven voor 3 mannen die op 20 juni jarig waren en natuurlijk musicerden beide orkesten enkele werken samen.



De dirigent en 2 ereleden van Fanfare St.Joseph ontvingen een verjaardags serenade

En genoten hebben de mensen want dat lieten ze blijken na het concert. De positieve complimenten over beide fanfareorkesten mochten we weer in ontvangst nemen. Ook leuk dat Wethouder Leunessen elke keer weer tijd vrij maakt om naar ons concert te komen luisteren, deze keer zelfs in het gezelschap van zijn moeder. Ook nu was hij verrast dat we weer een nieuw nummer op ons programma hadden. Het was een leuke seizoensafsluiter

Wist u dat.....

- * **Femke Munnichs en Joline Franssen hun A en B-Diploma van de intern Muziekopleiding hebben behaald en nu mee doen in het orkest.**



- * **Desirée met haar school de winnaars waren van het LCMK Erik dit winnend LCMK lied, wat nu de carnavalschlager van 2009 is geworden, helemaal alleen heeft uitgewerkt voor onze fanfare zodat wij die met de grote optocht hebben kunnen spelen.**
- * **deze optocht uitgezonden is op Omroep Landgraaf.**
- * **onze eigen Thimo met de carnaval Prins is geweest op zijn school.**
- * **we dankbaar zijn voor de subsidie die we hebben ontvangen van Stichting BOS voor onze kindercarnavalsmiddag**
- * **na de carnaval het berghok is opgeknapt.**
- * **we alle harde werkers van harte willen bedanken.**



- * **het volgend carnavalsseizoen nieuwe pakken hebben.**
- * **We de pakken gekocht hebben van Fanfare St. Joseph Heerlerheide**
- * **We de clownspakken gaan verkopen via marktplaats tegen een zacht prijsje**
- * **De eerste 20 pakken al verkocht zijn.**
- * **Erik en Marco mee mogen doen bij de concerten van André Rieu**
- * **De workshops op de basisschool goed verlopen zijn en we er een nieuwe leerling aan hebben over gehouden**
- * **Patricia van Hove veel plezier toe wensen in ons orkest**

- * we ook Jan Junggeburdt welkom mogen heten in ons orkest. Wij wensen hem op de tenorsax veel muzikaal plezier toe
- * De exercitierepetities leuk werden ontvangen door de mensen buiten
- * Het buitenconcert/repetitie nog leuker was
- * Dit zelfs nieuwe vaste donateurs heeft opgeleverd
- * Sanne door studie is moeten stoppen als muzikant
- * Wij haar willen bedanken voor alle jaren die ze bij ons is geweest.
- * Ook Alex ons als muzikant gaat verlaten maar niet als actief lid
- * Hij ook bedankt is voor alle muzikale jaren die hij ons gegeven heeft.
- * We naarstig op zoek gaan naar een nieuwe Bas speler
- * dat we de beheerders van Streeperkruis willen bedanken voor de goede opvang tijdens het Somersconcert en dat ze de zaal altijd GRATIS ter Beschikking stellen aan ons.
- * Het nieuwe verenigingsgebouw weer een stap dichterbij komt
- * Desirée aan de muziekschool met lof geslaagd is voor haar 1^e examen Pauken
- * We hard toe zijn aan de zomervakantie